



# Devrimci Kadın Cephesi Bülteni

Özgürlüğü yüreğimize naksettik, biz kazanacağız

Ocak 2017 / Sayı: 01

[www.devrimcicephe.org](http://www.devrimcicephe.org) / [info@devrimcikadin.org](mailto:info@devrimcikadin.org)

## ŞEHİT NAMİRİN



Fidan Doğan



Sakine Cansız



Leyla Şaylemez

## "Hepimiz Sakine'yiz, Leyla'yız Fidan'ız"

Tarih boyunca kapitalist sistem ve faşist rejimler kadına yönelik hep ayrımcı, bir meta, ucuz işgücü olarak ve erkek egemen bakış ile yaklaştılar. Bugün faşist AKP-DAİŞ nezdinde bu bakış açısı daha da ileri boyutlara taşınmış durumda. Kadına yönelik şiddet, cinayetler, tecavüz ve yaşamına müdahale en üst boyuta ulaşmıştır.

Bu faşist erkek egemen zihniyet karşısında biz kadınların artık yaşamımızı yaşanır hale getirmek için, özgürlüğümüz için esas misyonumuz örgütlenmeyi geliştirmek, öz savunmamızı oluşturmak her zamankinden daha çok aciliyet gerektiriyor.

## Merhaba...

“**Merhaba**” sözünün hoş ve sıcak bir anlamı var. “**Benden size zarar gelmez**” demektir. Ne kadar anlamlı bir söz söylüyormuşuz aslında öyle değil mi? “**Merhaba**” demek, kavgaya dair, sevdaya dair, insanca olan, insana yaraşır ne varsa her şey adına Merhaba...



Zorlu bir süreçten geçiyoruz, beklide önümüzde ki günler daha zor olacak. Ama zor olduğu kadarda umut dolu, özlem dolu, yarınların bizi beklediğinin bilinciyle merhaba diyoruz.

Yüz yıllardır ezilmişliğin, horlanmışlığın, ikincil olarak görülmenin burukluğuyla merhaba... derken o günlerde çok daha ileri olduğumuzun bilincinde ve özgür yaşamının gücünün ellerimizde olduğunun inancıyla daha güçlü merhaba diyoruz...

Merhabamız ne yeni nede ilk, nerde kavga varsa, nerde sevdaya dair, özleme dayar bir merhaba varsa hep biz varız onun içinde. Çünkü insanlığın ortaya çıkışıyla birlikte sadece insanın insana zulmü değil, asıl olarak biz kadınlara karşı zulüm başladı. İlk köleleştirilen, sömürülen, ezilen biz kadınlar olduk. İşte o günden bugüne kadarda bu devam ediyor.

---

## İçindekiler;

Özgürlük bahşedilmez kazanılır .....	Sy. 4
Faşizme karşı kadının gücünü gösterelim .....	Sy. 9
Kadınlar eşit ve özgür yaşamı mutlaka kazanacak .....	Sy. 12
Sakine Leyla Fidan onurumuzdur .....	Sy. 16
Vardım, varım, var olacağım .....	Sy. 19
Biz kadınların Sorunları Belli .....	Sy. 22

---

Ama bu zulüm karşısında bizde hep bunun karşısında direnen, boyun eğmeyen, özgürlüğün ve insanca bir yaşamın kavgasının içinde olduk.

Beşbin yıl önce erkek zihniyet tarafından köleleştirilen kadın hala kölelik zincirlerini kırmak için egemen erkek zihniyetle mücadele ediyor. Erkek zihniyetini kırmak için çok daha fazla mücadele gerekiyor, bunu da erkek zihniyetini yok ederek ancak yapabiliriz. Egemen erkek zihniyetli kapitalizmden kurtulmanın tek yolu yaşamın her yerinde, her alanında ancak kadınların o güçlü öz gücü güzelleştirecektir...

Sprataküs'le de biz vardık, Şehbeddretin'lerle de, Kızıl Roza da bizdik, Clara Zetkin de, dünyanın her köşesinde bayraklaşan kadınlarımızın zafer ve direniş sloganlarında biz hep vardık.

Soykırımlarda, faşist katliamlarda da ilk kurşunlanan yine bizdik, savaş ganimeti olarak alıkonulan bizdik. Ama bunun karşısında direnen de, teslim olmayanda bizdik. Faşizmin işkence tezgahlarında, kuşatmalarda teslim olmayan da bizdik. Sabo'yduk, Eda'yдық, Hatice'yдық, Menekşe'yдық, Gürcan'dık, Dudu'yduk, Sakine'yдық, Arin'dik, Sevda'yдық, Cemre'yдық...

Bugünde saray diktatörlüğü karşısında yine bayraklaşan, direnen, onların korkulu rüyası olmaya devam edenlerin içinde biz kadınlar daha güçlü varız...

Devrimci Kadın Cephesi bülteni olarak ilk sayımızda sizlere merhaba derken içinden geçtiğimiz süreçte bu adımın özgürlüğe, mücadeleye bir nefes olması dileği ile diyoruzki; özgürlüğü yüreğimize naksettik, biz kazanacağız.



**“Yaşamın olduğu her yerde savaşmak istiyorum”**

**Clara Zetkin**

## Özgürlük bahşedilmez kazanılır...

Genelde, mücadele gerçeğinin farkına vardıkça kendini hissettiren emekçi kadın potansiyelinin önemi, ağırlığı üzerine çok şey konuşuldu ve yazıldı. Elbette dünya devrim deneylerine ve hala devrimlere gebe zeminlere göz attığımızda, bu çerçevede az şeyin yaşanmadığını da görürüz.

Yoğun acılar, dıştılamalar, baskı, işkence ve katliamlar-erkeği olduğu gibikendisinde belirleyen öğeler olduğunu biliriz. Öyle ki, insanlığın emeğinin kurtuluşu sorununun olduğu istisnasız her yerde; giderek artan etkisiyle, yaratıcılığıyla, fedakarlığıyla ve daha bir çok özelliğiyle devrimcileşen kadın, mücadelenin ve kazanımların öznesi oldu. Hem sistem karşısında, hem de erkek egemen zihniyet karşısında mücadele etmek durumunda kaldı hep.

Onsuz hiçbir zafer düşünülmedi ve mümkün olmadı. Yüzyıllardır sınıfsal, cinsel, dinsel köleliğe, hizmetkarlığa ve itaata bağlayan zincirlerinden kurtulacağına inandığı hemen her alanda, sınırsız bir azim ve kararlılıkla ve cüretle ileriye doğru hamle yapmaktan geri durmadı. Nedenlerini aslında iyi bildiğimiz ve erkekten geride tanınmış edilgen ve olumsuz role rağmen kendini sınırlayan duvarları, çeperi, görevlerini sahiplenme ve yorulmadan, usanmadan yerine getirme bilinci ve çabası sayesinde yıkmayı bildi.

Dünya devrim tarihi ve deneyleri bunun sayısız ve emsalsiz kanıt ve örnekleriyle doludur. Onlar, Sovyetler ülkesinde, Latin Amerika da, bir milyarlık Çin'de, Avrupa ve Asya'da, Kürdistan'dan özgürlük mücadelesinde, Rojava'ya emeğin, kadın ve erkek insanlığın kurtuluş davasına kendini adayarak işçisiyle, köylüsüyle, öğrencisi ve memuruyla, aydını-sanatçısı, yaşlısı ve genciyle dünyaca yükün yarısını omuzlayan olarak bütün değerler yaratılırken randevusuna, görevine ve onuruna hep sadık kaldı. Bütün bu çalışmalardan, yersiz övgüye muhtaç olmayan kadının bir önemli özne olarak belirtilmesi, salt dünü anma anlamında değil, bugünün ve geleceğin sorunlarını anlama ve çözme konusunda da bir gerekliliktir.

Özelde kendi cinsinin, genelde ise insanlığın özgürleşmesi açısından yaklaştığımızda, mücadelenin gereğinin farkına varmış ve durmadan ileri adımlar atan, atmaya çaba sarf eden ve bunun için katlanması kolay ol-

---



mayan zorluklara göğüs geren militan, önder kadın davranışının ne denli anlamlı ve kutsal olduğunun altını defalarca çizmek gerekir. Özgürlüğün ve zaferin her eyleminin emekçi kadını kuşkusuz değerlidir; fakat halkın kurtuluşu uğruna verilen mücadelede kendini yalın bir destekle sınırlamayıp onca farklı ayak bağına rağmen insanlığın sosyalizm dava ve ideallerine bütünüyle kendini adayabilmenin önemini ayrıca vurgulamak bir zorunluluktur.

Emperyalizmin ve işbirlikçisi rejimlerin kuşatmayı adeta inanılmaz bir tempoda yükseltmek için çırpındıkları günümüzde; adım adım geleceksizleştirilmek, topluma ve kendi gerçeğine yabancılaştırılmak ve nihayet basit birer kişilik haline getirilmek istendiğimiz koşullarda, üzerinde onlarca farklı yük ve önündeki engellere karşın mücadele dinamiklerine sahip olan kadın büyük bir değer taşıyor.

Sömürünün, yozlaştırmanın, bataklığın ve terörün her gün dozajı arttırılarak dayatıldığı ülkemizde evde, okulda, fabrikada, tarlada onu ezen sorunlara ve toplumun geri ve aşağılayıcı tepki ve etkisine rağmen emekçi kadının, en başta kendi emeğinin ve dinamiklerinin örgütlenmesine daha bir ciddiyetle eğilmesi gerekiyor. Cüret edildiği ve koşullarının yaşatıldığı

her yerde kulluđun, köleselliđin, cinsel tatmin aracı haline getirilme dayatmalarının nasıl reddedilebileceđi ve kadının hak ettiđi statü ve konumun nasıl yaratılabileceđine iliřkin sayısız düşünce ve eylem üretilecektir.

Öncelikli olarak bugün, milyonlarca hemcinsinden birkaç adım ileride olan devrimci kadının kendi örgütlülüđünü dünden daha büyük aciliyetle ve sorumlulukla ele alması zorunluluđu vardır. Bütün çaba ve girişimlere rađmen emekçi halkların istisnasız her sorununa eđilebilecek, onları örgütledikçe ele alabilecek ve çözecek bir örgütlülüđün yaratılmasının önemini ana ekseninden ve kuvvetlice kavramak gerekiyor.

Bugünden yarına, kendi öz örgütlülüđu ve alanın sorunlarına iliřkin daha řimdiden hazır dinamiklerle buluşmanın, giderek etraflıca ve somut sorunlar üzerinden yapılacak tartışmanın ve güç ve kapasitesini ilk etapta bođmayacak programlarla ileri adımlar atmanın önemini kimse yadsıyamaz. Emekçi devrimci kadın hareketi nüvesini oluşturmanın olanakları bugün yeterince olgunlaşmıştır. Yeterki, dođru devrimci önderliđin, gerçekli plan ve programın, düşünce ve eylemin yaşatacađı, üreteceđi ciddi bir zeminin üzerinde durduđumuza inanalım.

İnsanlığın ve gerekse özelde kadının tarihine eđildiđimizde ilk ciddi başlangıçların, idealize edildiđinin aksine; örgütlülük güç ve kapasite sınırlarına karşı, çeřitli ve belki yadsınabilir yetersizliklere rađmen ve imkansızlıklara mahkûm olmadan yapıldıđını görürüz. Fabrikada, atölyede, okulda, mahallede, kısaca hayatın her alanında, gerek sınıfsal açıdan, gerekse kadının



kendi özgün problem ve dezavantajlarından kaynaklanan baskılara karşı duyulan tepkiler, çözüm arayışları ve bunların ortaklaştırılması bakımından ilk zemin, kadının kendi dinamiklerinin üzerinde bulunduğu zemindir.

Evde ve toplumda da genel mücadelenin çözümleme güç ve olanaklarına rağmen deyim uygunsu orada da “iş başa düşmüştür”. Sitem ve erkek egemen zihniyet evde eşin baskı ve dayaağı, ağabey ya da kardeşin geri ve olumsuz tepkileri, toplumun tutucu ve baskıcı tüm tutum ve eylemi olarak doğal platformlara taşınmış ve kadını en iyi anlayabileceğini düşündüğü dinamiklere doğru yönlendirmiştir.

Genel mücadelenin sorunlarını çözümleyici olmasına rağmen hep kadın en azından başlangıçta özgün yaklaşım ve platformlara sürekli ihtiyaç duymuştur. (Ama bunlar kalıcı olmamış, sadece örgütlenmenin ihtiyacı olarak ele alınmıştır. Tam tersi kadının kendine özgü örgütsel yapısı kalıcı olmalıdır.) Devrimci mücadelede oğlu, kızı tutuklanmış annenin durumu da farklı değildir. Onlar, anneler ve yakınlar olarak tüm önyargılara, engellere, açık baskı ve teröre rağmen ilk duyarlılığı ve sahiplenmeyi sergilerken de esas olarak kadının dayanışmacı ve fedakar yanlarını açığa vururlar. Evdeki onca iş ve “hizmetini” bekleyen konumuna rağmen tarladaki, dağdaki köylü kadının da ilk başvurduğu nokta kadındır.

Sınıfsal, cinsel, dinsel, sömürü, baskı, taciz ve uyuşturma, aşağılama koşullarında ve özgünlüğünde kadının kurtuluşunda benimsemesi gereken şiar mücadelede ve örgütlenmede özgürleşmek olmalıdır. Çözümde kadının kendini bekleyen sorunlara, kadının sabırsızlıkla vereceği yanıtlar vardır.

Kendini deneyini yaşamak zorunda bırakılmasına rağmen, onu birebir ilgilendiren ve acil sorunların aşılması için kadının kendinde oluşan yanıtlar mutlaka vardır. Kadın örgütlenmesi yüzlerce, binlerce soruna karşın, ancak oluşmuş çözümlerin de bünyesinde toplandığı ve bunları mevcut güç ve kapasiteyle, uygun yol ve yöntemlerle ve basitten karmaşığa bir tarzda hayata uygulandığı bir zemindir.

Somut sorunların acil ve gerçekçi, devrimci çözümlerini doğru dinamiklerle sabırla, kararlılıkla ortaya koyan bir devrimci kadın hareketinin oluşturacağı ciddi bir potansiyel söz konusudur. Her alanda ve her gün onlarca yüzlerce sorunla karşı karşıya bir yaşam sürdüren, edilgenleştirilmiş, eğitimsiz bırakılmış kadın gerçeğinden, yaşadığı sorunların aynı zamanda çözüm gücü, çözümün bir parçası olduğunu düşünen ve örgütlü davranmanın



yenilmezlik olduğuna inanan kadına varmanın yolu mücadelenin kendisidir. Sınıfsal baskı, erkek egemen zihniyet ve sömürüyü, cinsel taciz, tecavüz ve aşağılanmayı, dinsel uyuşturulma ve kuşatılmayı yaracak olan kadının örgütlü gücüdür.

„Hiç yanlış yapmaktan çekinmedim ki, doğruları gösterebilesinler bana ve işte böyle öğrendim” diyen Latin Amerikalı devrimci kadın önder Gladys Baez, mücadelenin zor sorunlarının çözümünü ideal formülasyonlarda aramamak gerektiğine, eksiğe, yanlışa rağmen mutlaka bir yerlerden işe koyulmanın önemine işaret ediyor.

Bulduğumuz alan neresi olursa olsun, kadını bin yıllardır etkisine alan kölece yaşam tarzının, hor görmenin, ona ikinci sınıf insan muamelesi yapmanın, bağnaz, tutucu ve kadını on adım geriden yürüten anlayışların çürümüşlüğünü, olumsuz alışkanlıkların sökülüp atılması. Ve daha ileri ve özgür bir yaşamı birlikte yaratacak perspektif paylaşıldıkça, bu çalışmaya önderlik edecek güçlerin sabır, disiplin ve yaratıcılığına bağlı olarak önemli sonuçlar alınacağı kesindir. Tumturaklı sözler, sonu gelmez “derin felsefi” tartışmalar, kadının somut sorunlarına somut çözüm ve uygulamalardan yoksun ürkek yaklaşımlar yerine basit belki ama yerinde bir programla uygun eylemler örgütlenmesi yeğ tutulmalıdır.



## FAŞİZME KARŞI KADININ GÜCÜNÜ GÖSTERELİM

Yaşadığımız coğrafyada büyük alt üstler ve yoğun bir savaş yaşanmakta. Bu alt üst ve savaşlarda iki cephede de öne çıkan kadınlar. Ortadoğu ve ülkemizde tarih boyunca olduğu gibi faşist rejimler kapitalist sistem yüz yıllardır kadına yönelik erkek egemen bakış ile davrandıkları gibi bugün AKP-DAİŞ nezdinde faşizmin kadını savaşta ganimet görme mantığı en üst boyutta yaşanmaktadır. Suriye ve Irak'ta Kürt, Ezidi, Alevi ve diğer azınlıktaki kadınlar kaçırılmakta. Köle olarak kullanılmakta, pazarlarda mal gibi satılmakta.



Bu pazarlar ülkemizin bazı illerinde de oluşturulmuş durumda. Bunun destekçisi, finansörü AKP faşizmi bir yandan bunları desteklerken, diğer yandan Türkiye'de kadına yönelik her türlü aşağılamayı, kadınların yaşamına müdahale etmeyi kendinde hak bulmaktadır. Tüm toplumu teslim aldığı noktada biz muhalif kadınlarında bu pazarlarda köle gibi satacağının göstergesidir.

Son yıllarda kadın cinayetleri giderek artması iktidarın kadınlara yönelik, bedenlerine yönelik müdahalelerinden bağımsız değildir. Bugün bizler faşist iktidarın her türlü saldırısı, aşağılaması, köleleştirilmesi, cinsel meta olarak toplumda yer almamız istenmektedir. Kendi yaşamımız ve bedenimiz üzerinde bizlerin değil de, erkek egemen zihniyetin faşist yöneticileri söz sahibi olmak istiyorlar.



Diğer yandan basta Rojava olmak üzere Ortadoğu ve kuzey Kürdistan´da bu zihniyet ve saldırılar karşısında tüm dünyada hayranlık yaratacak boyutta kadınlar destansı direniş göstermekte, kahramanlıklar yaratmaktadır. Faşizmin ve erkek egemen zihniyetini parçalamakta, yaşamada ve bölgenin yeniden şekillenmesinde bu direnişleriyle söz ve karar sahibi olmaktadır.

Dünyanın yarısı kadınlarsa, yaşamın yarısı kadınlarsa yaşamda da kadınlar söz ve yetki sahibi olmak zorundalar.

Bugün ülkemizde toplumun tüm kesimlerine karşı soykırımcı bir savaş başlatan faşist rejim ve onun uygulayıcılarının saldırı ve zulümlerine en çok maruz kalanda biz kadınlarız. Anne olarak, kadın olarak her türlü saldırının hedefiyiz.

Yaşanan mücadele tarihleride göstermiştir ki, özellikle Kürt özgürlük mücadelesi pratiğinde olduğu gibi kadınlar mücadeleyi sahiplendi, kendi yaşam ve bedenleri hakkında söz ve karar sahibi olduğu noktada her türlü

zulmü yenebilmekte, tüm toplumun insanca onurlu bir yaşam elde etmesi için başarı tohumları ekmektedir.

Bugün basta biz kadınlar olmak üzere tüm toplum ortaçağ karanlığına gömülüp teslim alma, sindirme, köleleştirmek istenmektedir. Yukarda da ifade ettiğimiz gibi, basta bunun en büyük hedefi biz kadınlarız. Bu savaşta ölü bedenlerimiz alçakça teshir edilmekte, bizler savaş ganimeti, savaşta zevk aracı haline getirilmekteyiz. Bunun içindir ki Rojava'da olduğu gibi, Kürt Özgürlük mücadelesinde olduğu gibi biz hem yaşama, hem kendi özlük haklarımıza sahip çıkmadıkça bu faşist rejim ve erkek egemen sistem bizleri daha da köleleştirmek isteminden vazgeçmeyecektir.

Bunun içindir ki başta biz kadınlar mücadeleye daha çok sarılmak, daha çok örgütlenmek zorundayız. Bu topyekûn savaşa karşı erkek yoldaşlarımızla omuz omuza ortak mücadeleyi geliştirirken, bu mücadele içerisinde kendi özgün örgütlenme karar mekanizmalarımızla oluşturmalıyız.

Bugün Halkarın Birleşik Devrim Hareketi içinde yer alan tüm kadın yoldaşların Halkarın Birleşik Devrim Hareketi Kadın Bileşenlerinin oluşması, gelişmesi tüm alanlarda karar ve söz sahibi olması bir zorunluluktur.

Bunu başarmadığımız oranda hem Hakların Birleşik Devrim Hareketi, hem biz kadınlar ne kadar bedel ödersek ödeyelim, ne kadar mücadeleye coşku, kararlılık, fedakârlıkla yaklaşırsak yaklaşalım, bu mücadele ve oluşumun en önemli yanının eksik kalması demektir. Bunun için başta Halkarın Birleşik Devrim Hareketi Bileşenleri içinde yer alan biz kadınlara çok daha önemli görev ve sorumluluk düşmektedir.

Bu sistemden rahatsız olan, bu sisteme karşı mücadele etmek isteyen, bu sistemin yerle bir olmasını isteyen farklı alan ve farklı örgütlenmeler içinde yer alan tüm kadın kurum ve örgütlerin de bu duyarlılıkla yaklaşarak Halkarın Birleşik Devrim Hareketi Kadın Bileşeniyle ortaklaşma, dayanışma, birlikte mücadele için çaba sarf etmeli/etmeliyiz.

Bizler Devrimci Kadın Cephesi olarak bu perspektif bakış açısıyla tüm kadınlara bir kez daha diyoruz ki örgütlenelim, birleşelim, savaşalım, kazanalım.

## **Devrimci Kadın Cephesi**

3 Aralık 2016

# Kadınlar eşit ve özgür yaşamı mutlaka kazanacak!



## TARİHİ SORUMLULUĞUMUZ

Beş bin yıldır erkek egemen zihniyetin kadına dayattığı katliam, sömürü ve baskı hiçbir zaman eksik olmadığı gibi buna karşı kahramanca direnen, karşı koyan, özgürlükçü kadınlar da eksilmemiştir. Bu özgürlükçü kadın direnişini ortaya koyan, bunun için ruhunu, beynini ve bedenini siper edip bu mücadeleye ışık tutan tüm direnişçi kadınları bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz.

Kadına dayatılan her türden gericiliği, katliamı ve baskıyı, bunlara sebep olan erkek egemenlikli zihniyeti lanetle kınıyor ve buna karşı mücadelemizi daha fazla yükselteceğimizi belirtiyoruz.

Geçmişten günümüze kadar tarihin her kesitinde özgürlük temelinde verilen hiçbir bedel boşa gitmemiştir. Amansızca geliştirilen bu özgürlük direnişi her zaman olduğu gibi gelecek kuşaklara da en büyük güç kaynağı olacaktır. Bu anlamda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde tüm kadınların direnişine sahip çıkmak ve özgür kadın kimliğini yükseltmek tarihi sorumluluğumuzdur.

25 Kasım kadınlar için cinsiyetçi, sömürgeci erkek egemenlikli sisteme

geçit vermeyeceğimizin anlamını ifade etmektedir. 25 Kasım her ne kadar sembol olma niteliğini taşısa da tüm günleri kadına yönelik şiddete karşı koyma günü yapmak, kadın özgürlük mücadelesinin gerekliliğidir. Bilindiği üzere kadının tarihten bugüne ne acıları, ne direnişleri, ne de isyanları yazılmıştır. Egemen erkek zihniyet bu tarihin yazılmaması için tüm gücünü seferber etmiştir. Kadın özgürlük mücadelesinin, erkek egemenlikli tarihin gölgesinde kalması için her türden katliama, sömürgeciliğe ve emperyal baskıya başvurmuştur.

### ŞİDDET VAHŞET DÜZEYİNE ULAŞTI

Özellikle kapitalizmin en kof halinin yaşandığı bu dönemde, kadına yönelik şiddet, taciz, tecavüz, ölüm hat safhaya ulaşmıştır. Kadına yönelik şiddet adeta vahşet düzeyine ulaştırılmıştır. Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kadın insanlık dışı yaklaşımlara maruz bırakılmakta, tecavüze, işsizliğe, ucuz iş gücü temelinde sömürüye, eğitimsizliğe, göçlere maruz kalmakta, başlık parası altında pazarlarda köle gibi satılığa çıkarılmaktadır. Savaşın yarattığı mağduriyet ilk önce kadını ve çocukları etkilemektedir. Savaşın olduğu bölgelerde zorunlu göç sonucu kadınlara fuhuş, uyuşturucu ticareti, ucuz iş gücünde çalışmalar dayatılarak yaşam alanları yok edilmektedir. Daha da ötesi kadınlar savaş ganimeti olarak insanlık dışı muamelelere tabi tutulmaktadır.

Suriye' de, Irak' ta, İran' da, Türkiye' de, Afganistan' da, Hindistan' da, dünyanın farklı yerlerinde kadına karşı yürütülen sistematik şiddetin dozajı ve biçimi her ne kadar farklı olsa da özü aynı eril zihniyete dayanmaktadır. Nihayetinde DAİŞ ve Boko Haram gibi çetelerin kadına dayattıkları da işte bu erkek egemen zihniyettir. Kadına yönelik taciz ve tecavüz saldırılarından tutalım kadın sünnetine, küçük yaşta evlendirmelerden namus adına işlenen cinayetlere, kürtaj sorunundan tutalım devlet terörüne varana kadar tüm uygulamalar bunun ifadesidir. Türkiye' de günlük işlenen kadın cinayetleri örtülü bir savaş düzeyine varmıştır. Akp faşizmi mağdur kadınları tecavüzcüsü ile evlendirme kanunları çıkarmaya çalışmakta ve Kürdistan' da hala kadınları diri diri yakmaktadır.

### KENDİMİZİ BÜYÜTÜYORUZ!

Oysa bugün özgürlük, emek ve sosyalizm mücadelesinin biz kadınlarda yarattığı zihniyet aydınlanmasıyla biliyoruz ki, özgürlük tarihi, tanrıça ananın, analarımızın yaşamı var eden emektar, sevgiyle yoğrulmuş, sarsılmaz adaletinin, vicdanın ve ahlakın tarihidir. Bugün kadın olarak bu inancı aldığımız güç ve iradeyle kendimizi büyütüyoruz. Çünkü yaşamın erkek aklıyla değil, egemen erkek zihniyetiyle değil, aksine kadın eşitlikçi, adaletli

ahlaki ve vicdani bakış açısıyla yeniden inşa edileceğine tüm yüreğimizle inanıyoruz. Ötekileştirmeden, dışlamadan, insan emeğini yok saymadan, tüm toplumsal değerlerin hakkını teslim ederek ve de en önemlisi kadının hakkını yeniden kadına teslim etme mücadelesini yürütüyoruz.

25 Kasım günü özgürlüğü ve onuru için direnen kadınların Dominik Cumhuriyeti'nde yaşadığı bir olayla sembolleşmiştir. Mirabel kız kardeşler erkek egemenlikli zihniyete boyun eğmeyip karşı koydukları için katledilmişlerdir. Yine sömürgeci erkek egemen zihniyet, tarihin devamı olan bu özgürlükçü direnişin önünü almak için tarihi tekerrür ederek 2012 yılında Paris' te, 2015 yılında Ankara'da kadın devrimcileri katletmiştir. Ulus devletçi hegomonik güçlerin kendi çıkarları için dünyanın başına bela ettiği DAİŞ çeteleri 2014 yılında insanlık dışı Şengal kadın katliamlarıyla, kadın iradesini ve gücünü yok etmeyi amaçlamıştır. Buda gösteriyor ki emperyalistler, sömürgeciler ve her türlü işbirlikçileri, sistemlerinin devam etmesi önünde en büyük engel olarak kadını görmektedir. Dolayısıyla sistem en çok da kadın direnişinden ürküp korkmaktadır. Bunun en somut örneğini Rojava ve özellikle Kobani direnişinde kadınların sergilediği mücadelede gördük. Kürt kadınının, sosyalist, devrimci enternasyonalist kadınların bu direniş ruhu tüm ezilen ve sömürülen dünya kadınlarına büyük bir umut kaynağı olmayı başarmıştır.

### KADIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEMELİNDE TOPLUMSAL ÖZGÜRLÜK...

İşte bu anlamda 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı özgürlük mücadelesine yanıt olmak kadının bu direniş ruhuna sahip çıkmakla mümkündür. Kadın özgürlüğü ekseninde toplumsal özgürlüğü inşa etmekle mümkündür. Ve dahası kadın üzerindeki baskı ve şiddete karşı çıkmak ancak kadının örgütlülüğüyle mümkündür. Binlerce yıldır kadına dayatılan bu katliamlarla ancak be ancak kadının özgürlük mücadelesi etrafında kenetlenerek, daha da örgütlü, bilinçli ve iddialı bir öz savunma anlayışıyla karşı durabiliriz. Bu cinsiyetçi, devletçi, tahakkümcü sisteme karşı kadının örgütlülüğünü daha fazla geliştirmekle mücadele edebiliriz.

Dünyanın her yerinde kadınların şiddete karşı durmaları için tüm kadın örgütleri, partileri, hareketleri kapsamlı örgütlenmeler temelinde bir araya gelip siyasal, ekonomik, hukuksal, kültürel, öz savunma temelinde örgütlü bir mücadele zemini yaratmalıdır. Demokratik bileşenlerin, çevrelerin, hareketlerin, kadınların ortak dayanışması, mücadelesi, örgütlülüğü olmalıdır. Yeryüzündeki tüm kadınları örgütlü kılana kadar bu kolektif mücadele sürekli canlı tutularak sürmelidir.

Bu temelde başta Türkiyeli, Kürdistanlı ve Ortadoğulu kadınlar olmak üzere tüm dünya kadınlarını 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı ortak bir



ruhla dayanışmaya ve mücadele etmeye çağırıyoruz. DAİŞ'in, diktatör Erdoğan'ın erkek egemenlikli faşizmine karşı topyekûn direnişi radikal bir biçimde yükselterek karşı koyabiliriz. Nasıl ki dünyanın neresinde olursa olsun, insanlığa karşı her hareketin, faşizmin, ırkçılığın, emek sömürsünün, ulusal baskının karşısında gelişen her mücadelede kadınlar yer almışlarsa, kadının özgürlük mücadelesinde yer almak da insan olmanın, ahlak ve vicdanın sorumluluğudur. Naziler tarafından idam edilen Sovyet partizanları, Amerikan emperyalizmine karşı savaşarak ölen Vietnamlı kadınlar, Sandino'nun kızları, Pinoşet diktasına karşı direnen Şilili kadınlar, Arjantin'in Mayo Meydan anaları, Güney Afrika'da ırkçılığa karşı meydan okuyan siyah kadınlar son olarak da Rojava ve Şengal'de yer alan özgürlük savaşçıları bu özgürlük mücadelesinin kilometre taşları olmuştur.

### ÖZ SAVUNMAYI DERİNLEŞTİRELİM

Şu bir gerçek ki, tüm kadınlara etnik kimliği, dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun şiddet, baskı katliam ve cinsiyetçilik her geçen gün daha fazla derinleşerek dayatılıyorsa, kadınlar olarak bu sömürüye karşı çıkmanın tek yolu birleşerek kendi öz savunma örgütülüğümüzü yaratmaktır. Kendi tarihimizi doğru okuyarak, cins bilincimizi derinleştirerek, direniş mirasımıza sahip çıkarak kadın özgürlüğümüzü demokratik sistemiyle inşa edebiliriz. Şehitlerimize, tüm dünya devrim şehitlerine layık olabilir ve onların izinde yaşamın her alanında mücadeleyi yükselterek tüm günleri 25 Kasım direniş ruhuyla karşılayabiliriz. Eşitlikçi ve özgürlükçü bir yaşamı 'mutlaka kazanacağız' direnişiyle kadınları özgürlük mücadelesini topyekûn sahiplenmeye, birlikte örgütlenmeye ve eyleme geçmeye çağırıyoruz.

HALKLARIN BİRLEŞİK DEVRİM HAREKETİ KADIN KONSEYİ  
22 Kasım 2016

# **Sakine Leyla Fidan onurumuzdur, onurumuzu çığnetmeyeceğiz...**

*Alçakça bir katliam*

*Bundan 3 yıl önce 9 Ocak 2013`te, üç devrimci, üç Kürt siyasetçi kadın alçakça katledildi...*

*Bugün onların ölüm yıldönümünde, onları saygıyla anarken, öfkemiz ilk günkü kadar canlı...*

Faşist Türk devleti şiddet ve düşmanlık üzerine kendisini var etti, var etmeye çalışıyor. Her türlü toplumsal sorunu, muhalefeti, muhaliflerini şiddetle bertaraf etme yöntemi temel argümanıdır.

Bu temelde barış, diyalog, çözüm süreci derken aslında bu şiddet mantığının zemin ve koşullarını hazırlama çabası içindeydiler. Ülkedeki mücadele ve toplumsal muhalefeti sindirmek, yok etmek onun için yeterli değil. Onun için mücadelenin, direnmenin, kararlılığın simgesi olan şahsiyetleri katletmek, yok etmek ayrı bir öneme sahiptir. Bu yolla tüm topluma, muhaliflere, devrimcilere verdiği mesaj açıktı. Nerede olursanız olun sizi katlederim.

Üç siyasetçi, üç kadın, üç devrimci bu anlayış çerçevesinde 9 Ocak 2013 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te alçakça katledildi.

Bu katliamın planlayıcısı, uygulayıcısı Türk devleti ve onun istihbarat örgütü MİT olduğu noktasında hiç kimsenin en ufak bir kuşkusunu yok. Keza bu siyasal cinayetin başta Fransa olmak üzere, Avrupa istihbarat örgütlerinin ve devletlerinin de katkısı, ya da göz yumması bir o kadar gerçeklidir.

Cinayetten sonra ortaya çıkan tüm bilgi ve belgelere rağmen Fransız makamları olayın gerçekliğini ortaya çıkarma yerine, gerçekleri karartmak için yoğun çaba sarf etti. Üç yılı aşan zaman içinde gerekeni yapmadı, aksine süreci oyalama içine soktu.

Bugün de Ömer Güney denilen katilin yaşadığı hastalık nedeniyle öldüğü duyuruldu. Güney öldü mü, öldürüldü mü bilmiyoruz. Ama şu bir gerçek ki, üç yıl boyunca davanın uydurma gerekçelerle sürümceye sokulması tam da davanın başlayacağı zaman dilimi içinde Ömer Güneyin hastalıktan



öldüğünü açıklaması hiçte inandırıcı ve gerçek gelmiyor. Bu bir yana, simdi Ömer Güney öldü denilerek Türk devletinin bu siyasal cinayetdeki failliği ve ona destek sunan, göz yuman ülkeler ve istihbarat örgütlerinin aklanarak dosya kapatılmak isteniyor.

Üç kadın siyasetçinin katliam sürecinde Almanya ve İsviçre'de yoldaşlarımıza karşı siyasal cinayet girişimlerinin başarısızlığı, ardından Paris cinayeti ve bugün özellikle Almanya merkezde ortaya çıkan Türk devletinin ve istihbaratının politik şahsiyetlere ve kurumlara yönelik ortaya çıkan istihbarat ve saldırı girişimleri, tutuklamalar yaşanırken, bu davanın bu şekilde kapatılmaya çalışılması yeni siyasal cinayetlerin önünü açmak ve Türk devletine cesaret vermektir.



Üç Kürt kadın siyasetçi Sakine Leyla Fidan nezdinde halklarımıza, özgürlük mücadelesine ve geleceğimize yönelik bu uluslar arası saldırı ve komploya karşı çıkmak, bu davanın bu haliyle kapatılmayacağını, kapatılmasına engel olmak başta biz kadınların olmak üzere hepimizin insani ve tarihsel görevidir. Bunun için bulunduğumuz her alanda Fransız devletinin bu dosyanın böyle sessizce kapatılmayacağı başta tetikçi Ömer Güney olmak üzere, onun suç ortakları, emir verenleri yani Türk devleti ve onun istihbarat örgütü MİT yargılanmak ve bu cinayetdeki tüm rollerini ortaya çıkarmak Fransız adaletinin görevidir. Bu görevden kaçamayacağını onlara her türlü yöntemle duyurmak, dayatmak ve göstermek zorundayız.



Ne Fransa ne diğer Avrupa ülkeleri, faşist Türk devletinin siyasal cinayetlerini ve yeni cinayet hazırlıklarını ört bas edemez. Buna müsaade etmeyeceğiz. Çok iyi biliyoruz ki, hesabı sorulmayan, failleri ortaya çıkarılmayan her siyasal cinayetin, yeni cinayetlerin yemininin hazırlanmasıdır.

Başta biz kadınlar her alanda birlik, mücadele ve kadın dayanışması temelinde bu dosyanın kapatılmaması ve

gerçekliğin ortaya çıkması için mücadeleyi yükseltmeliyiz.

Sakine, Leyla, Fidan onurumuzdur; onurumuzu çiğnetmeyeceğiz, çiğnenmesine müsaade etmeyeceğiz.

Sakinelerin yolu yolumuzdur...

Sakine Leyla Fidan için, insanlık için adalet...

Şehit namirin...

Devrim şehitleri ölümsüzdür...

**Devrimci Kadın Cephesi**

18 aralık 2016

## Vardım, varım, var olacağım...

*„Sıkı durun, kaçmadık, yenilmedik... Çünkü Spartaküs ateş ve ruh demektir, yürek ve can demektir, proleter devrimin iradesi ve eylemi demektir. Çünkü Spartaküs zafer özlemini, sınıf bilinçli proletaryanın mücadele azmini temsil etmektedir... bunlar elde edildiği zaman, biz ister yaşayalım, ister yaşamayalım, programımız yaşayacaktır ve kurtulan halkların dünyasına egemen olacaktır. Her şeye rağmen!” (Karl Liebknecht)*

*“Berlin’de asayiş sağlandı!” Ey kör zalimler! Sizin “düzeniniz” kumdan zemin üzerine kurulu. Devrim daha yarın “gümbürtüyle ayağa kalkacak yeniden” ve yüreklerinize korku salan borazanlarla ilan edecek: Vardım, varım, var olacağım!” (Rosa Luxemburg’u)*

*“O bir kartaldı, hala da bir kartaldır. Rosa Luxemburg bütün dünya devrimcilerinin hatırasında aziz olmakla kalmayacak, eserleri birçok devrimci kuşağın eğitimi için çok faydalı bir ders olacak.” (Lenin)*

5 Ocak 1919’da işçi sınıfının iki büyük önderi Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht katledildiler. Rosa ve Karl’ın tüm hayatları devrimle özdeşleşmişti.

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht, Almanya’da bulunan Sosyal Demokrat Parti (SPD)’nin üyeleriydiler. SPD, dünyadaki en büyük işçi partisiydi. Kuruluşu 1860’lı yıllara dek uzanıyordu. Parti o dönemki işçi sınıfı partilerinin uluslararası örgütü II. Enternasyonal’in en belirleyici gücüydü. Hem reformist hem de devrimci kadrolar II. Enternasyonal içinde bulunuyordu. Polonya’daki sosyalist hareketten gelen Rosa Luxemburg, parti içindeki reformist fikirlere karşı mücadele ediyor ve işçi sınıfının kendi hareketini öne çıkarıyordu. Aynı zamanda dünya devrimci hareketinde kadın olmak ve kadının mücadelede ki yeri ve önemi konusunda öğretici olduğu kadarda önder bir Marksist kadındı. Tam bir işçi önderi olan Liebknecht ise SPD’nin parlamentodaki milletvekillerinden birisiydi. Kapitalizmi ve militarizmi parlamento kürsüsünden yerden yere vuruyordu.

1914 yılında sosyal demokrasi ile devrimcilerin yolu uluslararası çapta kesin olarak ayrıldı. I. Dünya Savaşı’nda parlamentodaki SPD grubu ken-



di egemen sınıfı yanında tavır aldı ve savaş kredilerinin lehine oy verdi. SPD'dekiler anavatanlarını yalnız bırakamayacaklarını anlatıyorlardı. Parlamentoda savaş karşıtlığını, anti-militarizmi son derece net ve sert bir biçimde seslendiren tek bir kişi vardı: Karl Liebknecht.

Avrupa'daki II. Enternasyonal üyesi partilerin çoğu SPD'yi izledi. Hepsi savaşta kendi devletinin, kendi egemen sınıflarının galip gelmesini savundular. 1915 yılında Lenin, Luxemburg, Liebknecht'in de aralarında bulunduğu bir grup enternasyonalist devrimci, İsviçre'nin Zimmerwald kentinde bir araya gelerek yurtsever II. Enternasyonal'e karşı bir muhalefet örgütlediler. Bu, sosyal-şovenizme veya Lenin'in deyimiyle sosyal-yurtseverliğin alçaklığına karşı mücadelenin başlangıcıydı.

Rosa ve Karl, Spartakistler Birliği adında bir grup oluşturarak yurtseverliğe ve savaşa karşı isyan bayrağı açtılar. 1 Mayıs 1916'da "Kahrolsun savaş! Kahrolsun hükümet!" sloganlarıyla bir miting düzenlediler. Bu mitingin ardından Liebknecht tutuklandı. Ancak hareket grevlerle yükselmeye devam etti.

1917'de işçiler Rusya'da iktidarı ele geçirdiğinde devrimci dalga tüm Av-

rupa'yı kapladı. Ocak 1918'de Almanya'nın başkenti Berlin'de de işçi konseyleri kuruldu. Kasım ayında devrimci dalga artık durdurulamaz bir hâl almıştı. Almanya'da kraliyet yıkıldı. Sosyal demokrat lider Scheidemann, Weimar Cumhuriyeti'nin kuruluşunu ilan etti, Karl Liebknecht ise proleter devrimin başladığını duyuruyordu. Ancak Spartakistlerin önderlik düzeyi devrim için yeterli değildi. Aralık ayında Spartakistler, Komünist Partisi'ni kurdular. Sosyal demokratların da içinde yer aldığı hükümet, devrimi ezmek için harekete geçmişti bile...

15 Ocak'ta Sosyal Demokratlar orduya devrimi bastırmasını emretti. "Pi-yade Muhafız Kıtası"nın Berlin'in batısını işgal etmesiyle birlikte Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Wilhelm Pieck, tutuklanıp Eden Otel'i'ne götürüldü. Pieck kaçmayı başarsa da Luxemburg ile Liebknecht yedikleri darbelerle bilinçlerini kaybetti. Aynı gün Luxemburg ölene kadar dövülmüş ve ölü bedeni nehre atılmıştı. Liebknecht de başından yediği kurşun ile öldürüldü. Öldürülenler sadece liderler değildi. O dönemde binlerce KPD üyesi katledildi aynı zamanda.

Ocak ayında ayaklanma başladığında, İçişleri bakanı sosyal demokrat Gustav Noske'ydi. Rosa ve Karl'ın ölüm emirleri bizzat Noske tarafından verilmişti. Sadece ordu değil, ileride pek çoğu Naziler arasında yer alacak olan faşist paramiliter güçler olan Freikorps da devreye sokuldu.

Rosa Luxemburg' un cansız bedeni 1 Haziran 1919' da Berlin Landwehr kanalının Freiarchen mevkiinde bulunur. Mathilde Jakop Rosa' yı ancak elbiselerinden teşhis eder. 13 Haziran 1919' da Karl Liebknecht' in yanına gömülür. Cenaze töreni tam bir mitinge dönüşür.

Emperyalist haydutların tüm saldırılarına ve tasfiyecî anlayışların, dönemlerin felaket tellallığı yapıp her şey bitti yalan ve demagojilerine rağmen, Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht'in anma sosyalizmi sahiplenmektir. Her yıl Ocak ayında, Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılan anmada, insanlığın yegane kurtuluşunun sosyalizm olduğu gerçekliği bir kez daha haykırılıyor.

Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht ölümsüzdür!

Kahrolsun emperyalist savaş!

Yaşasın sosyalizm!

Yaşasın proletarya enternasyonalizmi!

# **Biz Kadınların Sorunları Belli Çözümü İse Bizlerde...**

Türkiye’de kadına şiddet saldırılar gün be gün dozunu artırarak devam ediyor. Milyonlarca kadın eşleri, babaları tarafından şiddete uğruyor, zorla evliliğe zorlanıyor, gözaltlarında ve cezaevlerinde tutsak Kürt, devrimci kadınlar sistematik olarak cinsel istismara, tecavüze uğruyor.

Türkiye’de ki delirme hali öyle bir hal aldı ki eşlerinin cinsel organına kezzap döküp yakma, parça parça kesip bavullara koyup çöpe atma, tecavüz edip yakma ve daha bunun gibi birçok psikopatlık durumu sayabilirim. Bir çok kadın devletten ‘can güvenliğim yok’ diyerek koruma talep ediyor ve yine öldürülüyor.

Bu devlet bizi korumaz, bu, bu devlet ahlak zihniyetidir. Zaten bizi öldüren ‘çocuksuz kadın yarım kadındır’ diyen zihniyettir. Bu sitemden koruma mı bekliyoruz? Köklerine kadar faşist olan mekanizmadan koruma talep ediyoruz. Sorun sistem sorunudur, sorun devlet sorunudur. Sistemin kadına nasıl baktığı ve nasıl bir yer verdiği sorunudur, sorun bizim korunmaya muhtaç olmamızdır, kendimizi çaresiz hissetmemizdir.

Oysa kadın kendi öz gücünü açığa çıkartıp, kendi öz savunmasını sağlasa bütün saldırıları boşa çıkaracaktır. Sorun belli, çözüm ise hemen yanı başımızda yaşanıyor. Rojava devrimini gören, yaşayan biri olarak, size Rojava’daki devrime neden kadın devrimi dendiğini kendi cephemden anlatacağım. Rojava’da kadın özgücüne ulaştı örgütlendi ve bunu adım adım ördü, büyüttü.

Değiştikçe değiştirdi, özgürleştikçe özgürleştirdi. Kadınlar Rojava’da kendi öz savunmalarını oluşturdular, kendi özdenetimlerini kurdular. Rojava da Ortadoğu şartları ve islam kültürünün etkisiyle kadın Türkiye’den daha geri plandaydı bas rejimi ile birlikte toplum çok geri kalmış tembelleştirilmiş. Kadına hiç bir söz hakkı ve yetkisi verilmemiştir. Rojava’da kadın bir ırgat gibi evde ev işleri yapma, çocuk bakma, tarlada çalıştırılma, malları gütme, kadın çok erken yaşlarda bir eşya mal gibi alınıp satılma buna da başlarındaki patronları

(baba/abi) karar veriyordu, çok eşlilik, çok normaldi burada, hatta bir gelenektir. Kadınların duyguları, düşünceleri, sözleri, yüzlerini saklamış peçeleri gibi gizlenmişti. Rojava'da çığır açıcı bir adım atıldı, kadın öz savunmasını oluşturdu.

Rojava bir kadın devrimi oldu, çünkü yukarıda bahsettiğim kadın cepheleerde komutan, bir savaş lideri oldu, DAİŞ gibi barbar çetelere karşı cepheleerde savaştılar. Ölüme giderken gözlerini bile kırpmadılar, tuttukları mevzilerde sonuna kadar direndiler. Rojava bir kadın devrimiydi, çünkü kadın bütün kimliklerinden önce kadın kimliğiyle özlem duyduğu o temiz yaşam için savaştı. Rojava Arın'dı, yoldaşlarını girdiği çemberde kurtarmak için 75 çetenin arasına fedaiçe giren Arın'dı, yoldaşlarını çemberden kurtaran Arın Mîrxan'dı, daha niceleri Jîyan'dı, Berîvan'dı, Sorxwîn'di... Kadınlar burada sadece cepheleerden çeteleri temizlemiyorlar, bir toplumu yeniden inşa ediyorlar, hatta bunun öncülüğünü yapıyorlar.

Kendi asayişlerini kuruyorlar, sadece alınan yerlerin savunulmasında görev almıyor, cephe gerisinde kurtarılmış bölgelerdeki halkın güvenliği ve huzuru için gece gündüz nöbet tutuyorlar. Kendi kadın toplantılarını yapıp, kendi kararlarını alıyorlar, nasıl yaşamak istediğine artık kadının iradeleriyle karar veriyor. Halkevleri, TevDem gibi kuruluşlarda halkı eğitiyorlar, mahkemelerde hakim savcı oluyor ve adalet kararı veriyorlar. Erken yaşta zorla evliliklere müdahale diyorlar, çözüm üretiyorlar.

Bütün kadınlar öz savunmayı başlatmalı ve yaygınlaştırmalıdır. Bunların adımını atmalıdır, mahalle mahalle, sokak sokak aile, okul ve iş çevresinde örgütlenmelidirler. Her yerde, her mekânda öz savunma alanlarını kurmalılar, örgütlü veya örgütsüz evinde kocasına, sokakta tecavüzcü ve tacizcilere, okullarda, iş yerlerinde yaşamın her alanında en başta kendini savunabilir ve karşısındaki saldırıyı etkisiz hale getirebilir durumda olmalılar.

Kadınlar öz savunmalarını başlatmalı ve özdenetimlerini oluşturmalıdırlar . Kadın sorunu tabii ki de tarihsel ve sınıfsal bir sorundur, bir çok yazı yazılıp çizildi. Yazılmaya devam ediliyor, kadın sorunu, kadın kurtuluşu vs, fakat artık zaman pratik zamanıdır, sorun bellidir ve çözümü ise biziz, bizim savaşımızdır. Ve artık gün savaş günüdür, mücadele günüdür.



***“Egemen erkek zihniyetine ve bu iktidarcı ve tahakkümcü sistemin her türden soykırımına karşı ülkemiz, bölgemiz ve dünyanın her yerinde amansızca direnen, özgürlük mücadelesi veren tüm kadınları büyük coşku ve heyecanla selamlıyoruz...”***